

10-11-1896	1897	1898	1900	1901	1901- 1921	1900 - 1930	1901-1925	15-01-1901	1901					
Oprichtingsvergadering Limburgse Christelijke Boerenbond met Jan Truijen als voorzitter.	Coöperatieve Aan- en verkoop werd ingesteld: gezamenlijk inkopen van kunstmeststoffen en veevoerders was 1 van de centrale aandachtspunten.	Oprichting onderlinge Hagelverzekering, premie: f 0,70 per f 100,00 verzekerde waarde.	De eerste 'kunstmest' deed zijn intrede: guano. Dit was een vogelmest uit Peru. Het voornaamste akkerbouw-product in Limburg was rogge, gevolgd door haver en boekweit. 65% van de Limburgse landbouwbedrijven was tussen de 1 en 5 hectare groot.	Opkomst mijnindustrie, wat leidt tot daling van mannelijke beroepsbevolking in landbouw van 53% (1909) naar 21% (1930).	Ontginning in Midden- en Noord-Limburg van woeste gronden. 16.738 hectare voor bouwland, grasland en houtproductie-areaal.	Overname van Maatschappij van Landbouw (1849) door Limburgse Christelijke Boerenbond (1896) in Limburgse Landbouwbond. Jan Truijen werd (weer) voorzitter. Motto 'Eenheid en samenwerking'.	Eerste uitgave 'Maandblad voor den Limburgschen Christelijken Boerenbond', in 1901 omgedoopt tot 'Limburgse Landbouwbond' en in 1907 in 'Land en Vee'.	De Coöperatieve Roermondsche Eiermijn werd opgericht, de instelling verzorgde de verkoop van eieren van boeren in Noord-Brabant en Limburg en de regio rond Nijmegen.	De Limburgse Landbouwbond kreeg voor het eerst een dagelijks bestuur.					
INITIATIEVEN LLTB					AGRARISCH ALGEMEEN					INITIATIEVEN LLTB				

Op weg naar de LLTB

PAUL LOGISTER

Aan het eind van de jaren zeventig van de negentiende eeuw brak in West-Europa een landbouwcrisis uit. De opkomende zeestoomvaart maakte de import mogelijk van betrekkelijk goedkoop graan, vee en vlees uit Amerika, Argentinië en Rusland en dat drukte de landbouw hier uit de markt.

1896-1906

De crisis legde bovendien het gebrek aan organisatie en kennis bloot. Vandaar dat werd geprobeerd om met behulp van lezingen boeren nieuwe inzichten bij te brengen.

In de tweede van de helft van de negentiende eeuw ontstonden in

Limburg verschillende organisaties die zich bezighielden met de agrarische sector. De Maatschappij van Landbouw in 1849, de Vereniging ter Bevordering van Tuin en Landbouw in 1865 en vier jaar later de Landelijke Tuin- en Landbouwvereniging in Heer. Ze hadden een veel beperktere doelstelling dan de boerenstandsorganisaties, zoals de Limburgse Christelijke Boerenbond.

Het verspreiden van kennis over land- en tuinbouwkunde vormde het centrale aandachtspunt van deze eerste organisaties.

De pers was erg blij met de oprichting van de Nederlandse Boerenbond op 31 januari 1896 in Arnhem. Alleen de christelijke grondslag baarde enige zorgen. Dat is ook de voornaamste reden dat er werd gepleit voor de

oprichting van onafhankelijke katholieke bonden in Noord-Brabant en Limburg.

In november 1896 jaar vond in Roermond de oprichtingsvergadering plaats van de Limburgse Christelijke Boerenbond, de directe voorloper van de LLTB. In de bond waren 29 afdelingen vertegenwoordigd. Jan Truijen werd tot voorzitter gekozen en er was meteen een belangrijke rol voor de geestelijkheid weggelegd. Zo was de pastoor in die tijd vaak een van de initiatiefnemers die boeren opriep om zich te verenigen.

GEEN OVERHEIDSBEMOEIENIS

Bij de fusie met de Maatschappij van Landbouw in 1901 groeide het aantal afdelingen al snel van 56 naar 85, die vanaf toen verder ging onder

de naam Limburgse Landbouwbond. In 1919 werd de naam gewijzigd in Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Behalve dat de nieuwe organisatie een christelijk karakter moest krijgen, werd voorgesteld dat de overheid zich niet met de organisatie zou mogen bemoeien. Wel mocht de provincie drie bestuursleden benoemen die alleen een adviserende stem zouden hebben.

Door de fusie zou een veel sterkere organisatie ontstaan die over meer financiële middelen zou kunnen beschikken. Grootste voordeel was volgens de nieuwe koerier de invloed die de kleinere boeren via de nieuwe bond zouden krijgen. Provincie en regering zouden voortaan de Limburgse Landbouwbond om advies vragen.



1896 - 2021

De LLTB bestaat dit jaar 125 jaar. In Nieuwe Oogst is er volop aandacht voor dit jubileum. Gedurende dit jaar verschijnt elke derde zaterdag van de maand een speciale jubileumpagina. Elke keer wordt een decennium met de belangrijkste gebeurtenissen uitgelicht én is er aandacht voor actualiteiten rondom de jubileumactiviteiten die de LLTB organiseert. We trappen deze serie af met de oprichting van de voorgangers van de LLTB in 1896.



Vooraf in Noord-Limburg kwamen begin 1900 veel keuterboeren voor.



Hier worden in Schinnen de koeien naar de stal gebracht (begin 1900).

Foto's: archief LLTB

'Het wordt een dag voor ons allemaal'

DANIËLLE FERON-ROEBROEK

De LLTB bestaat dit jaar 125 jaar, het laatste weekend van september wordt dit groots gevierd. 'Mits de coronamaatregelen dit uiteraard toelaten', zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. 'Ik hoop dat we met z'n allen van 2021 een echt jubileumjaar kunnen maken en dat zoveel mogelijk leden elkaar kunnen ontmoeten.'

Het jubileum heeft als thema 'De kracht van samen' gekregen. 'De leden maken de LLTB tot de vereniging die het is, dat is een verdienste van ons allen samen', vertelt Faassen. 'Dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen; we bestaan niet voor niets al 125 jaar. Het feit dat we al 125 jaar gezond en springlevend zijn, onderstreept de kracht van de vereniging en de leden, de kracht van samen.'

Eind 2019 werd er onder LLTB-leden een

enquête gehouden over de wensen rondom het jubileum. Uit deze ledenpeiling kwam de wens voor een jubileumboek, documentaire en jubileumweekend het sterkst naar voren. Nadat de ledenraad enthousiast akkoord ging met het plan (juni 2020) werden onder meer



Het jubileumweekend is op 24 en 26 september in de Eynderhoof in Nederweert-Eind.

Foto: LLTB

klankbordgroepen gevormd die meedenken over de invulling van het jubileum.

DOCUMENTAIRE EN JUBILEUMBOEK

Inmiddels zijn de opnames voor de documentaire in volle gang. Voor de documentaire

worden vier LLTB-leden een jaar lang gevolgd. 'Dit moet resulteren in een eerlijk verhaal over de kracht van de agrarische ondernemers vandaag de dag. Dat geldt in zekere zin ook voor het jubileumboek waaraan wordt gewerkt. Daarin komen twintig LLTB-leden aan het woord over de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen hun bedrijven.'

Kers op de taart wordt het jubileumweekend op 24 en 26 september bij Eynderhoof in Nederweert-Eind. Op 24 september is er een netwerkevent. 'Of beter gezegd: de slijpse-middag', lacht Faassen. 'Belangrijker is de familiedag op 26 september. We willen jong en oud, noord en zuid dan bij elkaar brengen. Een dag met mooie muziek, activiteiten voor kinderen en interessante sprekers. Voor elk wat wils. Het wordt echt een dag voor ons allemaal, voor alle leden van de LLTB.'